



## Flaumen frå Brimkjelen i 1900.

Kva avisorne skreiv.



### Jostedalen.

Lørdag den 6te August fidsileden har der atter fundet en Naturbegivenhed Sted i Jostedalen og forvoldt skade. Denne Gang er det en Tverelv, der kommer fra Tunsbergdalen, Leirdalselven, som pludselig er voret op til en usædvanlig Størrelse, har brudt sig et nyt Leie, skaar sig tvers igennem hovedveien nedensfor Broen over det gamle Løb og ødelagt Veien paa en Strækning af flere Hundrede Meter. Stedet, hvor dette fandt Sted, ligger omtrent en Mil ovenfor Mariffæren i den del af Jostedalen, der hører til Lysters Prestegjeld. Hele Jostedals Prestegjeld er imidlertid blevet ganske afspærret fra Forbindelse med Udenverdenen.

Postmanden har maattet gaa fra Røneid paa den anden Side af Hovedelven, hvor der forøvrigt ikke er nogen Slags Bei, og har paa denne Maade bragt Posten frem og tilbage. Amtsingeniøren og Lensmanden kom fort efter paa Stedet og har iværksat det fornødne til Opførelse af en midlertidig Bro og Oparbeidelse af Bei, saa Forbindelsen formentlig i Løbet af en 44 Dages Tid vil være istandbragt.

Der er ikke forarsaget Skade paa Indmark eller Buse, men paa en Del Furuskov tilhørende Gaarden Leirmo.



Gogningen.  
17te August 1900.



# Fra Bergenhusamterne.

## Fra Jostedalen.

Lørdag den 4de ds. overgik der Jostedalen en Naturbegivenhed, hvorved hele den øvre Del af Dalen for en Tid blev afstængt ethvert direkte Samkvem med Udenverdenen. Det var Leirdalselven, som forårsagede denne Forstyrrelse. Leirdalselven har sit Udspring fra Tunsbergdalsvandet, som igjen faar sit Tilløb fra Bræen af samme Navn og tilliggende Fjeldstrækninger. Elven fører i østlig Retning gennem Leirdalen og Leirmoen, hvor den munder ud i Jostedalselven, og paa vestre Side af denne er Veien fra Marifjæren til Jostedalen forbundet med en Bro over Leirdalselven.

Hvert aar sidst i Juli eller først i August pleier Tunsbergdalsvandet at stige stærkt ved Isgang fra Bræen, men Elven har dog hidtil magtet at holde Vandmasserne inden sit gamle Leie, naar undtages en Oversvømmelse i 1898, hvorved Brolegemet og Veien paa begge Sider af samme blev endel beskadiget.

Denne Gang var imidlertid Presjet paa Grund af Ophobning af Isblokke ved Udløbet fra Tunsbergdalsvandet til Elven saa stærkt, at Dæmningen gjenembrødes, og Vandmasserne banede sig et nyt Leie over Gaarden Leirmo, ca. 500 Meter nedefor det gamle. En stor del af Gaardens Udmark og Eng blev herved ødelagt, ligesom eb hel Del Skov gik med. Store Træer rykkedes op med Roden og førtes affted med Elven, som ligeledes bragte svære Klippeblokke ud af sit Leie. Da Vandmasserne brød ned over Leirdalsfæteren, blev to mindre Broer ødelagt, ligesom nogle Udlader oversvømmedes, saa en større Del af det netop indbragte Hø blev udsfjæmt. Efterat have passeret Gaarden, tog Vandflommen Retning mod Veien, som totalt raseredes paa en Strækning af ca. 300 Meter, og herved blev enhver Forbindelse med den øvre Del af Jostedalen afbrudt. Det gamle Elveleie ligger nu fuldstændig tørt, ligesom en mindre Viels, der førte Vand til Opsidderens Kværne.

Efterat Betingeniøren etpar Dage efter havde besigtiget Aastedet, blev der strax taget de fornødne Foranstaltninger til istandbringelse af en foreløbig Bro, saa Veiforbindelsen kunde opretholdes. Skaden anslaaes til 6000 Kroner, men man er endnu ikke ganske paa det rene med om Elven igjen skal søges bragt ind i sit gamle Spor eller om man vil blive nødsaget til at etablere en Bro ogsaa over det nye.

Den Dag Oversvømmelsen passerede, maatte Posten fra Jostedalen vende om, da det ikke paa nogen Maade lod sig gjøre at faa Forbindelse over den overflommede Del af Veien, ligesaalidt som det her er gjørligt at komme over Jostedalselven. Den 7de maatte man dog længer oppe, ved Allsmo, tage over denne i Baad for derpaa gennem den uveisomme og farlige Strækning nedover til Rønnei at komme i Kommunikation med Marifjæren.

Reisende, der havde agtet sig opover til Jostedalsbræen, måtte paa Grund af det indtrufne vende om, naar undtages et Par Mand, som sammen med Postføreren vovede den halsbrækkende Tur paa østre Side af Jostedalselven til Alsmo. Denne gjør de dog neppe op igjen.



Annonce-Tidende. Bergen, Tirsdag den 21te August 1900.

